

Jag är då dekan och professor i statistik.

När jag var klar med mina högskolestudier hade jag inte den blekaste aning vad jag skulle göra med dom efter att ha studerat matematik, biologi och en halv termin cirkumpolära studier. Du kanske inte är lika förvirrad som jag var då men jag tror att många i allmänhet tycker att samhället är ganska kaotiskt och oförutsägbart just nu.

Vi har en riksdag där politiker tycks tjafsa i all oändlighet och forskare tycks aldrig komma överens. För det mesta känns det som att dessa oändliga diskussioner bara är nedbrytande, men i mina ljusare stunder skulle jag faktiskt hävda att det här är styrkor, inte svagheter i vårt samhälle; demokrati och fri vetenskap är grundstommen i hela vår civilisation.

Vad är det då för en positiva kraft som både vetenskap och demokrati besitter?

Politiker utvecklar sina idéer bland vänner inom sitt eget parti men behöver sen debattera idéerna i riksdagen med politiker från andra partier.

På liknande sätt, utvecklar forskare idéer bland kollegor inom sin egen forskargrupp. Men därefter måste dom testa sina idéer vid konferenser, eller i internationella tidskrifter, inför andra forskare med en helt annan bakgrund och utbildning.

Den gemensamma nämnaren är att man utvecklar idéer bland likasinnade i en trevlig inspirerande miljö. Men det är först när man har modet att testa idéerna inom en helt annan kultur som man vet om dom håller.

Ni har utbildats, inte bara för att få ett jobb, utan att ha förmågan att kunna utvecklas som akademiker genom hela livet med möjligheten att kunna prova på jobb inom olika fält.

Jag måste erkänna att jag har haft nytta av varenda högskolekurs jag har läst. Kursen om cirkumpolära studier handlade faktiskt om alla olika kulturer bland folk som lever kring polcirkeln. Och för mig är livet en upptäcktsresa där man utforskar och försöker förstå olika kulturer; grupper med en gemensam bakgrund som är helt skilt från min egen. Skillnaderna kan vara etniska men lika väl helt enkelt geografiska eller utbildningsmässiga.

Gå därför ut och upptäck världen; utveckla era förmågor och er kunskap bland nära vänner, men prova dom inom andra kulturer runt omkring er.